

## Korte historie van het pand van het restaurant De Heeren van Schouwen

Oorspronkelijk heette het restaurant "Het Wapen van Westenschouwen". In 1805 verkocht de toenmalige ambachtsheer van deze plaats het aan het Burgerlijk Armbestuur van Westenschouwen. Daarom vergaderde hier regelmatig het bestuur van deze sociale instelling en tevens werd een deel van het etablissement gebruikt als "rechtkamer" van het bestuur van de Burgh- en Westlandpolder, in welke polder Westenschouwen is gelegen. Vóór 1816 vergaderden hier ook baljuw en schepenen van de gemeente Westenschouwen. De zelfstandige gemeente Westenschouwen werd in 1816 in de gemeente Burgh opgenomen.



Tussen het geboomte stond vroeger de dorpspomp, die hier nog vaag waar te nemen is. Uit een oude kaart van 1856 valt op te maken dat het grasland voor de herberg destijds bebost was en deel uitmaakte van het zogenaamde Meipachtelzenbos.



Een opname uit 1902, gemaakt door boekhandelaar Piet Ochtman uit Zierikzee, laat een rustig stukje Lageweg en een deel van de Westenschouwenseweg zien

De in het gehucht wonende mevrouw J. van der Klooster-Slaager (88) vertelt: "Op het plaatje is Westenschouwen te zien. In het eerste huisje links woonde De Glopper met zijn gezin en daarnaast A. Overbeeke. Rechts is het pension Het Wapen van Westenschouwen te zien, dat in 1901 geopend werd door L. van de Zande, die met A. Dekker getrouwd was. De gasten betaalden toen f 3,50 vol pension. Later heette de gelegenheid Westenschouwens Welvaren, een gerenommeerde naam in binnen- en buitenland. Maar men kende het beter als 'Kaatje en Kootje', die eveneens de naam Van de Zande droegen. Het etablissement kende in de loop der jaren diverse eigenaren, onder wie een zoon van staatssecretaris Ginjaar." C. Dalebout van Zalm uit Noordwelle zegt dat Kaatje en Kootje het bijltje er in 1971 bij neer gooiden. Wim de Vrieze uit Haamstede zegt: "De intieme sfeer en de prima keuken hadden een meer dan landelijke vermaardheid". Dalebout meldt dat in de 19e eeuw Johannes de Vlieger de tent bestierde. Hij stond bekend als Johannes de Pinkster, omdat de kermis rond Pinksteren zich altijd rond de herberg afspeelde. Voor de zaak stond een carrousel, welke in 1902 sneuvelde bij stormweer. (Bron: PZC, 24 mei 2008).

Met dank aan:

<http://www.plaatsengids.nl/westenschouwen>

<http://www.europese-bibliotheek.nl>

<http://westenschouwenswelvaren.nl>

Nog enkele foto's uit de oude doos:



Hotel-Pension Westenschouwens Welvaren 1961